

Het moment van de voorstellen...

Rome (Italië) 2008-10-09

De muren van de kapittelzaal zijn ruimer dan de grenzen van de wereld van de Zusters van Don Bosco en op sommige momenten is dat écht voelbaar: de provincialen en hun afgevaardigden zijn verenigd in naam van de zusters uit de hele wereld en men voelt de aanwezigheid van elk van deze medezusters.

Elke zuster van Don Bosco, wat ook haar leeftijd, haar nationaliteit, haar inzet mag zijn in de gemeenschap en de provincie;

elk van hen heeft de mogelijkheid gehad om haar stem te doen horen op het Kapittel. Zij heeft haar eigen voorstellen mogen inzenden en deze worden nu besproken en onderzocht. De zusters hebben hun voorstellen persoonlijk mogen insturen of gemeenschappelijk en dit als provincie of interprovinciale Conferentie.

179 voorstellen hebben het Kapittel bereikt. De meeste inhoud kwam uit de provinciale kapittels of pré-kapittulaire vergaderingen. Zeer velen werden er ook opgestuurd door individuele zusters. Ook vanuit de provinciale raden, de gemeenschappen of groepjes van zdb zijn er veel inzendingen geweest.

De Commissie die deze Voorstellen behandelt is volop aan het werk om deze inzendingen te sorteren zodanig dat ze dag per dag kunnen besproken en er over gedebatteerd worden in de plenaire vergadering. Hier volgen de thema's waarin deze voorstellen werden gegroepeerd: charisma en spiritualiteit (13), gebed (3), de gelofte van armoede en de gemeenschappelijke goederen (15), de gemeenschap (9), de educatieve zending (27), de vorming (25), de gezagsdienst (34), het algemeen kapittel of het provinciaal kapittel (6), de Constituties en het Reglement (39), allerlei (8).

“Het werk zal verlopen volgens de wil van de Heilige Geest, zo verklaren de zusters van de Commissie, maar het is belangrijk om te beklemtonen dat deze voorstellen niet enkel aan het Kapittel de kans geven om de stem van elke medezuster te beluisteren, maar ook om haar toebehoren tot het Instituut te onderlijnen en te beklemtonen.”

